

Thư Chúc Xuân Năm Thánh và Xuân Canh Thìn

Tòa Giám Mục TGP.Saigon

Thư, 05 Tháng 2 Năm 2010 12:51

"Xây dựng ba mối quan hệ làm người"

Tòa Giám Mục TGP.TPHCM

T6, 22/01/2010 - 10:43

Toà Tổng Giám mục

TGP Thành phố HCM

THƯ CHÚC XUÂN NĂM THÁNH VÀ XUÂN CANH TH Thìn

Anh chị em trong gia đình giáo phận rất thân mến,

Xây dựng ba mối quan hệ làm người

1. Vào thời điểm chuộc tội vào Năm Thánh 2010, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nhân nhậm công dân Chúa Việt Nam hãy dành thời gian Năm Thánh xây dựng ba mối quan hệ căn bản làm người:

- thắp lòng kính mến Chúa là Cha trên trời cùng ông bà tiên và các tín nhân;
- phát huy tình huynh đệ hiệp nhất với nhau trong công dân Chúa là anh em đồng đạo;
- mở rộng tình huynh đệ liên đới với mọi người trong công

Đúng nghĩa, là anh em đúng bào và đúng lòng.

Đúng thì hãy nhìn lại quá khứ, nhìn vào hiện tại và hướng về tương lai, để tất cả cùng tiến bộ và xin ơn đời mới:

- tiến Chúa vì ân huệ Chúa ban, tiến ông bà tiên và các tín nhân vì đã dày công vun đắp và lưu truyền gia sản đức tin;
- tiến với Chúa, với nhau và với mọi người, vì không sai sót;
- đúng thì xin ơn giúp sức đi đúng đường và bù đắp những sai sót, bằng quy tắc tâm thức thì Chúa dạy trong cuộc sống hàng ngày, nhằm làm cho Đấng Chúa là đấng dạy làm con Cha trên trời và làm anh em mọi người trong thiên hạ.

I. Sống đời làm con Cha trên trời

Cứu nguy

2. Chúa Giêsu mang ra con đường cứu nguy đời sống Cha trên trời. Cứu đời Chúa để lòng nghe Lời Chúa dạy, để tất cả Chúa vì ân huệ Chúa ban. Cứu nguy như Chúa Giêsu dạy

(xem Kinh Lạy Cha), như Giáo Hội dạy (xem 20 Mùa nghỉ Mân Côi), là nguồn nẩy nở trong lành vun tưới cho các hạt giống hồng ân của Chúa phát triển xanh tươi và đem bông kết trái, vì sự sống dồi dào của mọi người.

Chúng ta cần cứu nguy trong mọi nơi mọi lúc, nhất là trong lúc thử thách gian nan như là Thánh Phaolô khuyên dạy: "Trong gian truân thử thách, anh em hãy kiên nhẫn và chuyên cần cứu nguy" (Rom 12,12). Vì kiên trì cứu nguy là con đường tiếp nhận bình an và niềm hi vọng, niềm sống mới và niềm đổi mới, giúp mọi người, trong mọi hoàn cảnh, tiến bước trong đường lối khôn ngoan của Chúa Trời Thành và Cứu Thế.

Nhận ra ân huệ Chúa ban và tạ ơn Ngài

3. Đầu năm 1975, đất nước bước vào một trang sử mới với sự thay đổi chế độ chính trị. Sự thay đổi này dẫn đến những thay đổi trong khung nếp văn hoá xã hội kinh tế cũ, lôi kéo theo những mất mát cho Giáo Hội công giáo tại Việt Nam, mất mát về dân số, về cơ sở và hoạt động bác ái xã hội. Những hoàn cảnh mới là cơ hội Chúa ban cho người công giáo tiếp trung tâm lập xây dựng gia đình cùng cộng đoàn trên nền móng vững chắc là Lời Chúa. Lời Chúa trong Sách Thánh, cũng như Lời cứu độ như phép lành làm người và là lời vĩ đại chúng ta trong bí tích

Thánh Thư, chiếu soi vào cõi nhân sinh ánh sáng chân lý tròn đẽu và tình yêu vô bờ bến, cùng thắp sáng lên niềm hy vọng vào sự sống đời đời và hạnh phúc thật. Nhờ ơn Chúa ban, hình ảnh vẻ mặt công đoàn tín hữu khiêm tốn làm chứng cho Lời của Đức Kitô, đã tỏ ra nên lời nhìn tích cực của anh chị em trong xã hội và Giáo Hội: nhìn Giáo Hội như một công đoàn phục vụ cho sự sống của dân tộc cùng sự phát triển của đất nước.

Ơn Chúa ban cho giáo phận hội phục và phát triển

4. Trong vài thập niên gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh phát triển về kinh tế xã hội và về nhu cầu khu công nghiệp, nhu cầu dân cư và đô thị mới. Tình hình mới làm phát sinh những nhu cầu mới về mặt xã hội. Trong bối cảnh xã hội đổi mới và phát triển, gia đình giáo phận từng bước phục hồi cùng hoàn chỉnh các công tác của giáo phận, cùng chung sức xây dựng Giáo Hội mới với niềm hi vọng thông-sẻ sẻ, nhằm đáp ứng những nhu cầu mới về mặt xã hội. Và nhờ ơn Chúa ban, gia đình giáo phận không ngừng gia tăng và phát triển. Dù vậy, vẫn còn có những sai sót cần được điểu chỉnh và bổ sung, những quan điểm và phong cách cần được đổi mới theo như Chúa cùng Giáo Hội mong muốn.

II. Phát huy tình huynh đệ hiệp nhất trong gia đình giáo phận

5. Vì là con cái Cha trên trời, chúng ta phải phát huy tình huynh đệ hiệp nhất, nhậm chức võ các gia đình tín hữu, công đoàn giáo xứ, dòng tu, giáo phận, trung thành thực thi Lời Chúa dạy sống hiệp nhất, chung thủy và bác ái huynh đệ, hãy trở nên ngôi trường giáo dục đức tin, thành trì bảo vệ đức tin, ngọn đuốc thắp sáng đức tin. Đó là cách để đáp nghĩa ông bà tiên và tiên nhân đã đổ mồ hôi, nước mắt và máu đào gìn giữ và lưu truyền gia sản đức tin cho các thế hệ hậu sinh.

Xây dựng tình huynh đệ liên đới nhậm chức tâm nhất trí tạo điểu kiện cho mọi người mở rộng và nâng cao kiến thức đức tin qua việc học hỏi giáo huấn của Giáo Hội, đức biết Thông điệp "Tình Yêu Trong Chân Lý", giúp cho mọi người sống trong chân lý trọn vẹn và trong tình yêu vững bền của Chúa Kitô. Nhờ đó dần dần trở nên người công giáo chính thức và công dân tốt, là người ý thức mở rộng tình huynh đệ, tình làng nghĩa xóm, và phát huy tinh thần trách nhiệm đối với công đồng dân tộc cùng ngôi làng thế giới toàn cầu hóa hôm nay.

III. Mở rộng tình huynh đệ liên đới trong công đồng xã hội

Con đồng hành cùng dân tộc

6. Vào dịp các giám mục Việt Nam đi Ad Limina cuối tháng 6 năm 2009, Đức Bênêđictô XVI có lời nhắc nhở chúng dân Chúa Việt Nam: đừng hành cùng dân tộc trên con đường lịch sử của đất nước, mà hãy sống với lòng quan tâm mở rộng tình huynh đệ cùng phát huy tinh thần trách nhiệm liên đới trong công đồng xã hội, qua con đường đối thoại và hợp tác với mọi thành phần xã hội, trên nền tảng sự thật và công ích, nhằm phục vụ cho sự sống con người cùng sự phát triển đất nước.

Đôi mắt cách thể hiện tình huynh đệ và tình yêu đối với quê hương

7. Lịch sử loài người cũng như lịch sử Giáo Hội đều cho thấy có hai cách thể hiện tình huynh đệ đối ứng: một là áp đặt văn hoá người lai, hai là hòa nhập và phát huy văn hoá bản địa, theo mẫu gương của Thiên Chúa nhập thể làm người, như Thánh Phaolô học Mathêô Ricci đã giảng dạy cho người. Cuộc sống hôm nay còn cho thấy có hai cách thể hiện tình yêu đối với quê hương: một là áp đặt suy nghĩ và lập trình của mình lên người khác, hai là mở ra con đường đối thoại và hợp tác nhằm cùng nhau khám phá những giá trị và đóng góp phục vụ cho công ích, cho sự sống toàn diện cùng sự phát triển văn minh.

Đôi mắt mối quan hệ xã hội

8. Công Đäng Vatican II (1962-1965) đã mä ra mät trang sä mäi cho mäi quan hä giäa Giáo Häi väi cäng đäng xä häi và văn hoá, tôn giáo và chính trä, đã đäi mäi mäi quan hä xä häi tä đäi đäu sang đäi thoäi.

Đäi thoäi chính thäc không phäi là tiäng nói cäa thä läc hay bäo läc, mà là tiäng nói cäa tình huynh đä và tinh thän trách nhiäm liên đäi, nhäm đi đän häp tác xây đäng công ích cho mäi ngä i. Kinh nghiäm cho thäy đäi thoäi là con đäng mäi mä, đäng thäi cũng đäy trängäi. Trängäi län nhät, ngoài tä kiän và tä läi, là tính đäi kháng cä häu trong mäi ngä i, cùng nhäng häu quä đäu thäng cäa hành vi đäi đäu kéo dài trong läch sä. Đäng thäi läch sä cũng cho thäy Chúa đã thäng ban cho Läi cäu đänh pä thä làm ngä i ä giäa chúng ta, mang ánh sáng chân lý tròn đäy cùng säc mänh cäa tình thäng quäng đäi bao dung và khiêm tän phäc vä, giúp con ngä i vät qua trängäi, và tiän bäc trên con đäng đäi thoäi và häp tác, vì công ích, vì sä säng toàn diän cäa mäi ngä i.

Läi cäu chúc

9. Nhân đäp Xuân Canh Dần säp đän, chúng tôi cäu chúc cho mäi ngä i, mäi gia đình, các cäng đoàn tín häu, mät Năm Mäi an bình hänh phúc và mät Năm Thánh chäa chan häng ân và

tình tháng câa Chúa.

Mâng kính Ngäi Lâi làm ngâi iâ giâa chúng ta, 25.12.2009

+ Gioan B. Phâm Minh Mân

+ Phäng Nguyän Văn Khâm

Giám mâc câa anh châ em